



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  
ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 2016-2017

**ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ**

20 Ιουνίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ



Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δρος Βενεδίκτου Ιωάννου

Σᾶς καλωσορίζομεν καί πάλι φέτος στήν τελετή ἀποφοιτήσεως τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας» τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016/2017.

«Ω θαῦμα παράδοξον! ὡ δύναμις ἄρρητος! ὡ φρικτὸν μυστήριον τὸ τῆς ιερωσύνης· νοερὰ καὶ ἀγία, σεμνὴ καὶ ἀμώμητος, ἦν Χριστὸς τοῖς ἀξίοις ἐλθὼν ἐδωρήσατο», ἀναφωνεῖ ὁ χρυσορρήμων Ιωάννης Χρυσόστομος, γιά νά μᾶς δείξει τή σπουδαιότητα καί τό μέγεθος τῆς ιερωσύνης.<sup>1</sup> Καί στή συνέχεια ἐξηγεῖ: «θεμέλιος γάρ ἐστιν ἐδραῖος ἀπὸ γῆς μέχρι τῆς οὐρανίου ἀψίδος ἐγγίζονσα. Καὶ τί λέγω, ἀδελφοί; Ότι τὰ τῶν ὑψίστων ἀψίδων καθάπτεται, εἰς αὐτοὺς τοὺς οὐρανοὺς

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

τῶν οὐρανῶν ἔρχεται ἀκωλύτως, ἐν μέσω τῶν ἀγγέλων ἅμα τῶν ἀσωμάτων λαμπρῶς καὶ ράδιως ἵχνοβατεῖ. Καὶ τί λέγω ἐν μέσω τῶν ἄνω δυνάμεων; Αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου τῶν ἀγγέλων καὶ κτίστου καὶ φωτοδότου συνόμιλος γίνεται, καὶ καθ' ὅσον βούλεται παραντίκα λαμβάνει τὰ αὐτοῦ αἰτήματα ἐν πολλῇ παρόρησίᾳ...»

Τυποστηρίζει μάλιστα ὅτι «ύπερβαίνει γάρ καὶ λόγον καὶ ἔννοιαν ἡ δωρεὰ τοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης». Καί λίγο πιό κάτω προσθέτει: «Καὶ πρόσχωμεν, ἀδελφοί, τηλανγάως εἰς τοῦτο τὸ μυστικὸν καὶ φρικτὸν διήγημα, ὅτι ἄνευ τῆς σεμνῆς ἱερωσύνης ἄφεσις ἀμαρτιῶν βροτοῖς οὐ δίδοται· Θέτε τὸν νοῦν ὑμῶν, ἀδελφοί· ὑμεῖς γάρ ἐστε ἐρασταὶ τῆς εὐσεβείας, αὐγάζοντες τὸ φῶς τῶν διδαγμάτων. Τί ἐστιν ὁ πρώην ἐλέξαμεν περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης; Τὸ κλῆμα τῆς ἀμπέλου, καὶ ὁ κόκκος τοῦ σίτου, καὶ ἡ ἱερωσύνη ὁμόνοιαν κέκτηνται· τὸ κλῆμα καὶ ὁ σῖτος παιδίσκαι ὑπάρχουσιν, ἡ δὲ ἱερωσύνη ἐλευθέρα πέφυκε. Όταν οὖν συναχθῶσιν αἱ τρεῖς τοῦ αὐλισθῆναι ἐπάνω τῶν θησαυρῶν, προσφέρει τῷ βασιλεῖ ἐκάστη τὴν δύναμιν τῶν ἴδιων καρπῶν εἰς εὐωδίαν· τὸ κλῆμα προϊησι τὸ αἷμα, ὁμοίως καὶ ὁ σῖτος τὸν ἄρτον, ἡ δὲ ἱερωσύνη εὐπαρόρησιάστως ὑψηλοπετεῖ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν, ἄχρις ἂν θεωρήσῃ αὐτὸν τὸν ἀόρατον, καὶ προσκυνήσασα ἔμπροσθεν τοῦ ὑψηλοῦ θρόνου, ἰσταμένη δέηται ὑπὲρ τῶν δούλων πρὸς τὸν Δεσπότην, βαστάζουσα δάκρυα καὶ στεναγμοὺς τῶν συνδούλων καὶ προσφέρουσα τῷ Δεσπότῃ· ὁμοίως παράκλησιν ἅμα καὶ μετάνοιαν αἰτοῦσα, συγχώρησιν καὶ ἔλεον τῷ εὐσπλάγχνῳ βασιλεῖ, ὅπως τὸ παράκλητον Πνεῦμα συνέλθῃ, καὶ ἀγιάσῃ τὰ δῶρα ἐν γῇ προσκείμενα... Εὐλογεῖται ὁ Σωτὴρ ὁ δράσας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦτο τὸ ὑπέρλαμπρον καὶ ρυπτικὸν δώρημα, φωτίσας χάριτι τοὺς ἱερεῖς, τοῦ λάμπειν ὡς φωστῆρας ἐν κόσμῳ.<sup>2</sup>

Κατά τόν αὐτόν ιερόν πατέρα, ἡ ιερωσύνη εἶναι μεγίστη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστό, διά τοῦτο καὶ συνεχίζει κατά τήν καθ' ἡμᾶς φωνή: «Καὶ ποιό κέρδος θά μποροῦσε νά ὑπάρξη μεγαλύτερο, εἶπα, ἀπό τό νά φανοῦμε ὅτι κάνουμε αὐτά πού ὁ Χριστός εἶπε ὅτι εἶναι δείγματα τῆς πρός αὐτόν ἀγάπης. Ἔτσι, διαλεγόμενος μέ τόν κορυφαῖο τῶν ἀποστόλων λέγει, Πέτρε, μέ ἀγαπᾶς; Μετά δέ τήν ὁμολογία τοῦ τελευταίου, προσθέτει, Ἀν μέ ἀγαπᾶς, ποίμαινε τά πρόβατά

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

μου. Ρωτά δηλαδή ό διδάσκαλος τόν μαθητή ἂν ἡγαπάτο ἀπό αὐτόν, δχι γιά νά μάθη ἂν ὅντως αὐτό συνέβαινε (πῶς θά μποροῦσε νά πράξη κάτι τέτοιο ό εύρισκόμενος στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων), ἀλλά γιά νά μᾶς διδάξη πόσο ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐπιστασία τῶν προβάτων αὐτῶν. Άφοῦ αὐτό εἶναι φανερό, ὁμοίως καί ἐκεῖνο θά εἶναι φανερό, ὅτι δηλαδή πολύς καί ἀνυπολόγιστος θά εἶναι ό μισθός γιά ἐκεῖνον, ό όποιος ἐργάζεται γιά τό ποίμνιο πού ἀγαπά ό Χριστός. Έάν λοιπόν ἐμεῖς δοῦμε κάποιους νά ἐπιμελοῦνται τῶν ὑπηρετῶν μας ἢ τῶν ζώων μας καί εὔλογα θεωροῦμε τή φροντίδα τους γι' αὐτά ώς σημεῖο τῆς πρός ήμᾶς ἀγάπης τους, καίτοι ὅλα αὐτά ἀγοράζονται μέ χρήματα, τότε ἐκεῖνος ό όποιος ἐξαγόρασε τό ποίμνιο αὐτό δχι μέ χρήματα ἢ μέ συναφή ύλικά ἀνταλλάγματα, ἀλλά μέ τόν ἴδιο τον τόν θάνατο, ἐκεῖνος ό όποιος ἔδωσε ώς ἀντίτιμο τῆς ἀγέλης τό ἴδιο τον τό αἷμα, πόσο θά ἀνταμείψῃ ἐκείνους οί όποιοι ποιμαίνουν αὐτήν; Γι' αὐτό λοιπόν ὅταν ό μαθητής εἶπε, Σύ γνωρίζεις, Κύριε, ὅτι σέ ἀγαπῶ καί ἐπικαλέσθηκε ώς μάρτυρα τῆς ἀγάπης τον τόν ἴδιο τόν ἀγαπώμενο, ό Σωτήρας δέν ἀρκέσθηκε σ' αὐτό ἀλλά πρόσθεσε καί τό σημεῖο τῆς ἀγάπης».<sup>3</sup>

Αντιλαμβάνεται κανείς τό μέγεθος τῆς κλήσεως, όπως διαζωγραφίζεται ἀνωτέρω ἀπό τόν ίερό Χρυσόστομο, ἀλλά καί τό μέγεθος τῆς εὐθύνης πού ἐπωμίζεται μία ίερατική σχολή, όπως ή δική μας, ή όποια, ώς γνωστόν, ἐπί ἔξήντα ὀκτώ ἔτη (ἀπό τό 1949) κατήρτισε καί ἐξακολούθει νά καταρτίζει καί νά ἐκπαιδεύει ἔνα μεγάλο ἀριθμό κληρικῶν τῆς Κύπρου – καί δχι μόνο αὐτῆς!

“Οσοι ὅμως καί ἂν εἶναι οί ίερεῖς, δέν εἶναι ποτέ ἀρκετοί. Ο λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ὅ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι (Ματθ. 9:38), ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα. Κατά τήν ἀποστολική ἐποχή, οἱ περισσότεροι πιστοί ἥθελαν νά γίνουν λειτουργοί τοῦ Υψίστου· τό θεωροῦσαν πολύ τιμητικό. Σήμερα, ἀκόμα καί οἱ πιστοί δέν ἐπιθυμοῦν νά γίνουν ίερεῖς καί, τό χειρότερο, ἐμποδίζουν καί τούς ἄλλους ἢ τούς ἀποθαρρύνουν, π.χ. τά παιδιά τους. Κάποτε εἶχε πεῖ ό Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Άμερικῆς κ.κ. Δημήτριος

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ὅτι ιδεωδῶς θά ἔπειτα νά ύπάρχει ἔνας ίερέας γιά χίλιους πιστούς. Ὄταν ἀναλογισθεῖ κάποιος πόση ἄγνοια διακατέχει τούς πιστούς (ἢ ὅρθότερα τούς βαπτισμένους χριστιανούς) λόγω ἐλλειψης κατήχησης καί ἀδιαφορίας ἐκ μέρους των, ὅταν βλέπει τά τόσα πολλά καί ποικίλα κοινωνικά προβλήματα καί ἀφουγκράζεται τίς μεγάλες φοβίες, ἀνησυχίες καί πνευματικές ἀναζητήσεις τῶν ἀνθρώπων, τότε ἀντιλαμβάνεται πόσο σοβαρή εἶναι ἡ κατάσταση καί πόσο ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά προετοιμάσουμε καί ἄλλα πολλά νέα στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά ἐπιμορφώσουμε τά ύφιστάμενα.

Βεβαίως, δέν εἶναι ἀρκετό νά χειροτονηθοῦν πολλοί ίερεῖς· πρέπει νά εἶναι ἐπιμελῶς κατηρτισμένοι καί ἐφοδιασμένοι μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα πνευματικά καί ἀκαδημαϊκά ἐφόδια. Λύκοι ἐν ἐνδύματι προβάτου λυμαίνονται τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Αίρετικοί πάσης λογῆς βρίσκουν πρόσφορο ἔδαφος, τήν ἄγνοια κάποιων Χριστιανῶν, πού εὔκολα γίνονται θύματα προσηλυτισμοῦ. Οἱ αίρετικοί αὐτοί εἶναι πολύ καλά ἐκπαιδευμένοι. Μιά μεγάλη ὁμάδα αίρετικῶν, οἱ Βαπτιστές, οἱ ὅποιοι ἔχουν τή βάση τους στήν Αμερική καί ἀριθμοῦν δεκάδες ἑκατομμύρια στόν κόσμο, πρίν χρόνια ἵδρυσαν μεταξύ ἄλλων μία θεολογική σχολή στήν Τσεχία, γιά νά προετοιμάσουν ὅχι ἀπλῶς θεολόγους, ἀλλά ιεραποστόλους καί μάλιστα ἱκανούς νά προσηλυτίζουν Ὁρθοδόξους στήν Ανατολική Εὐρώπη. Ἔτσι, μόλις διαλύθηκε ἡ Σοβιετική Ἐνωση, ἥταν ἔτοιμοι νά μποῦν στίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἐνωσης καί νά δράσουν. Ὄταν ἦμουν στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, στή Γενεύη, εἶχε ύποπτεσει στήν ἀντίληψη μου διδακτορική διατριβή, πού ύποβλήθηκε σέ Πανεπιστήμιο στήν Αμερική, μέ τίτλο «Πῶς νά προσηλυτίσεις ἔνα ὅρθόδοξο!»

Πέραν τῆς ἄγνοιας, ἀκόμα καί οὐσιαστικῶν στοιχείων τῆς Πίστεώς μας, ὁ κληρικός καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει καί μιά ἄλλη, ἐπικίνδυνη πρόκληση: τήν πλάνη καί τή διαστρέβλωση τοῦ Εὐαγγελίου. «Ἐχονσι ζῆλον, ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν» (Ρωμ. 10:2) ἔγραφε πρίν 2000 χρόνια σχεδόν ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν ἔθνῶν, Παῦλος. Καί τοῦτο δημιουργεῖ καί φανατισμό καί σκανδαλισμό πιστῶν

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

καὶ ἀπίστων καὶ, τό χειρότερο, ύβριζεται ἐξαιτίας ἡμῶν ὁ Χριστός, καὶ ἀπομακρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τή μοναδική κιβωτό σωτηρίας, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. «Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23: 14).

Συνεπῶς ὀφείλουμε ὅλοι, προπαντός οἱ κληρικοί, νά ἐρευνοῦμε τίς Γραφές, νά γνωρίζουμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ (καὶ πολύ περισσότερο νά τόν τηροῦμε) καὶ νά διδάσκουμε μέ κάθε εὐκαιρία τούς πιστούς. Κατά τόν ἀπόστολον Πέτρον «Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἀγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἔτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραῦτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθὴν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν» (Α΄ Πέτρ. 3:15-16).

Ἐχοντας τά ἀνωτέρω ύπ’ ὄψιν καὶ αἰσθανόμενοι τή μεγάλη εὐθύνη καὶ τή βαρειά ἀποστολή μας, ἔχοντας λάβει τή σεπτή ἐντολή καὶ τήν εὐλογία τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐμεῖς οἱ συναποτελοῦντες τό διοικητικό καὶ ἀκαδημαϊκό προσωπικό τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς ἐξήλθομεν «ἄμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα» (Ματθ. 20:1) τοῦ Κυρίου, ἐργαζόμενοι ἀόκνως μέ ἀφοσίωση, ζῆλο καὶ ἀγάπη. Ἔκαστος καθηγητής κατά τήν εἰδίκευση του καὶ τό χάρισμά του συνέβαλε στό θεάρεστο τοῦτο ἔργο τῆς προετοιμασίας νέων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας.

Τό πνευματικό καὶ ἀκαδημαϊκό ἔργο, τό ὅποιο συντελέσθηκε στήν Ιερατική Σχολή κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος παρέμεινε μέσα στό πλαίσιο πού ὅρισε ἡ Ιερά Σύνοδος τῆς ἀγιωτάτης καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅταν πρό τεσσάρων ἐτῶν (τό 2013) ἀποφάσισε τήν ἀναδιογάνωση καὶ ἀναβάθμιση τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς, μέ τήν κατάργηση τῶν δύο κύκλων σπουδῶν (ἀνωτέρου καὶ κατωτέρου), τόν ἐμπλουτισμό τοῦ προγράμματος σπουδῶν καὶ τήν ἐφαρμογή ἐνός τετραετοῦς συστήματος φοιτήσεως γιά ὅλους.

## **ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ**

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Συνεπώς, φέτος είμαστε στήν εύχαριστη θέση νά άπονείμουμε τά πρώτα πτυχία τοῦ ἀνανεωμένου καί ἀναβαθμισμένου τετραετοῦ προγράμματος σπουδῶν στούς ἀποφοίτους ιεροσπουδαστές, οἱ ὅποιοι ἐνεγράφησαν τό 2013.

Κατά τή σύνταξη καί διαμόρφωση τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν ἐλήφθησαν ύπ' ὄψιν κυρίως προγράμματα καί συγγράμματα Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν καί Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Ἑλλάδος, χωρίς τοῦτο νά εἶναι δεσμευτικό ἵνα σημαίνει ὅτι ἡ Ιερατική Σχολή κατέστη πανεπιστημιακή. Ἀποτέλεσμα: ἔγινε οὐσιαστική καί σημαντική ἀναβαθμιση σέ ὅλους τούς τομεῖς σπουδῶν, ὅπως εὔκολα ἀποδεικνύεται καί ἀπό τά μαθήματα ἀλλά καί ἀπό τά ἀντίστοιχα διδασκόμενα ἐγχειρίδια, πού κινοῦνται στό ἐπίπεδο αὐτό.

Τό ἀναβαθμισμένο καί ἐμπλουτισμένο τετραετές πρόγραμμα σπουδῶν, τό ὅποιο ἀκολούθησαν οἱ φετινοί ἀπόφοιτοι, περιέλαβε τά ἔξῆς μαθήματα:

### **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (26):**

- Εἰσαγωγή στήν Λατρεία (1 ἔξαμηνο)
- Λειτουργική (2 ἔξαμηνα)
- Τελετουργική (6 ἔξαμηνα)
- Θέματα ἑορτολογίου (1 ἔξαμηνο)
- Τμημολογία (2 ἔξαμηνα)
- Βυζαντινή Μουσική (8 ἔξαμηνα)
- Ποιμαντική – Παιδαγωγική - Κατηχητική (2 ἔξαμηνα)
- Όμιλητική καί Πρακτική Ἐξάσκηση (1 ἔξαμηνο)
- Ἐξομολογητική (1 ἔξαμηνο)
- Χριστιανική Ἀρχαιολογία (2 ἔξαμηνα)
- Δογματική (4 ἔξαμηνα)
- Αἵρεσεις (Σύγχρονες καί Παλαιές) (1 ἔξαμηνο)
- Διορθόδοξες καί Διαχριστιανικές Σχέσεις (1 ἔξαμηνο)
- Εἰσαγωγή καί Ἐρμηνεία Π. Διαθήκης (3 ἔξαμηνα)
- Εἰσαγωγή καί Ἐρμηνεία Κ. Διαθήκης (4 ἔξαμηνα)
- Χριστιανική Ἡθική (2 ἔξαμηνα)
- Πατρολογία (4 ἔξαμηνα)
- Ἄγιολογία (2 ἔξαμηνα) (Γενική καί Κυπριακή)
- Γενική Ἐκκλησιαστική Ιστορία (2 ἔξαμηνα)
- Ιστορία Ἐκκλησίας Κύπρου (2 ἔξαμηνα)
- Θρησκειολογία (1 ἔξαμηνο)
- Κανονικόν Δίκαιον (2 ἔξαμηνα)
- Ἀρχαῖα Ἑλληνικά (8 ἔξαμηνα)

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Νέα Έλληνικά (6 έξαμηνα)

Αγγλικά (8 έξαμηνα)

Ήλεκτρονικοί Υπολογιστές (2 έξαμηνα)

### ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Παλαιογραφία, Κριτική Έκδοση & Επιστημονική Έργασία (1 έξαμηνο)

Έκκλησιαστικές Τέχνες & Εύκοσμία Ναοῦ (1 έξαμηνο)

### ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Χριστιανική Αρχαιολογία (1 έξαμηνο)

Λατινικά (1 έξαμηνο)

Περιπτόν νά τονισθεῖ ἐδῶ, ὅτι μέ τήν ἀπονομή ἐνός διπλώματος ἡ πτυχίου θεολογίας δέν τελειώνει ἡ θεολογική κατάρτιση τοῦ κληρικοῦ, ἡ ὅποια πρέπει νά εἶναι ίσοβια καί δύναται νά συνεχισθεῖ καί σέ ἄλλη, Ανώτατη Θεολογική Σχολή.

Τό ἀκαδημαϊκό καί λειτουργικό πρόγραμμα ἐντός τῆς Σχολῆς ἐμπλουτίσθηκε καί φέτος μέ προσκυνηματικές καί ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές σέ βυζαντινές καί νεώτερες ἐκκλησίες καί μονές, καθώς ἐπίσης καί στίς κατά τόπους Ἐκκλησίες. Τό πλούσιο πρόγραμμα τῆς Σχολῆς ἐμπλουτίσθηκε περαιτέρω μέ τίς ἐπισκέψεις ἀρκετῶν ιεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στή Σχολή, πού συνοδεύτηκαν μέ σεμινάρια-διαλέξεις. Παράλληλα, μεριμνήσαμε γιά τόν σοβαρό ἐμπλουτισμό τῆς Βιβλιοθήκης, πού συγκροτεῖ ἥδη ἔναν ἀξιόλογο πυρήνα γιά ἐπιστημονική μελέτη τῆς Θεολογίας.

Εἶναι αὐτονόητον ὅτι μιλώντας γιά «γνώση» καί «παιδεία», ἐννοοῦμε τήν κατά Θεόν γνώση καί ὅχι τήν κοσμική καί θύραθεν γνώση, ἡ ὅποια φυσιοῦ! «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἡγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ. 126:1). Ούσιαστικό μέρος τῆς παιδείας πού προσφέρεται στή Σχολή μας εἶναι ἡ καλλιέργεια ἐνός πραγματικά ιερατικοῦ ἥθους. Συνεπῶς ὁ ιεροσπουδαστής γνωρίζει ὅτι ἡ ἀκαδημαϊκή πρόοδος ὀφείλει νά συμβαδίζει μέ τήν πνευματική πρόοδο,

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

άρχιζοντας μέ τήν πρώτη βαθμίδα στήν πορεία τῆς πνευματικῆς τελείωσεως, που εἶναι ή «πράξη», δηλαδή ή ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί δή ή κάθαρση ἀπό τά πάθη μέ κύριο μέσο τήν ἀσκησην καί τήν προσευχή.<sup>4</sup>

Οι καθημερινές ἀκολουθίες στό Παρεκκλήσιο τῆς Σχολῆς ύπενθυμίζουν ὅτι ή Τιερατική Σχολή «Ἀπόστολος Βαρνάβας» ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ιερατική σχολή, μέ κύρια ἀποστολή της τήν προετοιμασία λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, τά πολλά μαθήματα λειτουργικῆς ἀποτελοῦν τόν βασικό κορμό τοῦ προγράμματος σπουδῶν καί συνοδεύονται ἀπαραιτήτως ἀπό τήν καθημερινή πρακτική ἐξάσκηση στό παρεκκλήσιο τῆς Σχολῆς. Τοῦτο προσφέρει μία μοναδική εὐκαιρία στούς φοιτητές νά ἐφαρμόσουν τίς θεωρητικές γνώσεις λειτουργικῆς καί νά ἐξασκοῦνται διορθούμενοι ἀπό τούς καθηγητές καί τόν Διευθυντή τους καί βελτιούμενοι συνεχῶς. Ἡ προσευχή εἶναι πιό σημαντική καί ἀπό τήν ἀναπνοή μας, κατά τόν ἄγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο: «μνημονευτέον γὰρ Θεοῦ μάλλον ἡ ἀναπνευστέον· καί, εἰ οἶόν τε τοῦτο εἰπεῖν, μηδὲ ἄλλο τι ἡ τοῦτο πρακτέον».<sup>5</sup>

Ἄγαπητοί μου ἱεροσπουδαστές,

Μαζί ζήσαμε ώς οἰκογένεια καί οίονεί κοινόβιον, χαρακτηριστικά τοῦ ὅποιου εἶναι μεταξύ ἄλλων ή ἀγάπη, ή ύπακοή, ή ταπείνωση καί ή ἐκκοπή τοῦ ἴδιου θελήματος, ἀρετές πού θά σᾶς χρειασθοῦν καθ' ὅλην τήν διακονίαν σας στήν Ἐκκλησία. Εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν ύπομονή σας καί ζητῶ ταπεινά συγγνώμη, ἀν κάποιοι ἀπό ἐσας ἀδικήθηκαν ποτέ ἡ προσεβλήθησαν ἀναιτίως καί ἀνεπιγνώστως. Συγχαίρω τούς ἀποφοιτοῦντες καί ἐπαινῶ ἰδιαιτέρως αὐτούς πού διακρίθηκαν γιά τήν ἐργατικότητα καί ἐπιμέλεια στά μαθήματά τους καί προπαντός ὅσους ἐπεδείκνυαν διαρκῶς τόν δέοντα σεβασμό στούς Καθηγητές καί στόν Σχολάρχη, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς καί τῆς κλήσεώς τους, ἀλλά καί τοῦ ἰδιαιτέρου πνευματικοῦ χαρακτήρα αὐτῆς τῆς Σχολῆς. Ιδιαιτέρως στούς ἀποφοίτους εὔχομαι νά συνεχίσουν μέ τόν ἴδιο ἡ καί περισσότερο ζῆλο τήν

## **ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ**

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΓΥΘΥΝΤΗ

ένασχόλησή τους μέ τή θεολογική παιδεία καί τήν πνευματική τελείωσή τους. Μή γίνετε ἐπιλήσμονες τῶν δωρεῶν, τίς ὅποιες ἐλάβατε κατά τήν τετραετή μαθητεία σας στήν Ιερατική Σχολή! Ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ κατέχετε αὐτὸν καὶ καρποφορεῖτε ἐν ὑπομονῇ! (Λουκ. 8:15)

Ταπεινά εὔχομαι ἡ Θεία Χάρις, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, νά σᾶς καταστήσει ἀξίους λειτουργούς τοῦ Υψίστου!

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπευθύνω θερμές εὐχαριστίες πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ιουστιανινῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον καί τήν περί Αὐτόν Ιεράν Σύνοδον, πού ἐμπιστεύθηκαν στήν ταπεινότητά μου τό ίερό τοῦτο λειτούργημα. Εὐχαριστίες ὁφείλουμε καί στήν ἐντεταλμένη καί ἔξουσιοδοτημένη ύπό τῆς Ι. Συνόδου Ἐφορευτική Ἐπιτροπή τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς, ύπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, ύπό τήν ἄμεση ἐποπτεία καί καθημερινή μέριμνα τῆς ὅποιας ἐπιτελεῖται τό ἔργον τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς καί διασφαλίζεται ἡ εὑρρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν Διευθυντή καί τά στελέχη τοῦ ΚΕΤ (Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστιοῦ Ταμείου), μέ τούς ὅποίους συνεργαστήκαμε ἄψογα.

Βεβαίως τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ιερατική Σχολή εἶναι συλλογικό καί πρέπει νά ἐπαινεθεῖ ἡ προσπάθεια πού καταβάλλουν τόσο τό διδακτικό, ὅσο καί τό ἔργατικό προσωπικό, καθώς ἐπίσης καί τό πνεῦμα συνεργασίας πού ἐπιδεικνύουν.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους καί ὅλες γιά τήν παρουσία σας στή σημερινή ἑορτή.

*Μακαριώτατε,*

*Σεβαστοί Πατέρες,*

*Κυρίες καί Κύριοι,*

## ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

20 Ιουνίου, 2017 - ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μέ τίς πενιχρές δυνάμεις καί τά τάλαντα ἐκάστου ἡμῶν σπείραμε καί καλλιεργήσαμε τό σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου κατά τήν ἐντολή καί τό παράδειγμα τοῦ Καλοῦ Σπορέως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀλλά μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά θρέψει καί νά τελειώσει τό ἔργον καί νά δώσει καρπούς. Ἐμεῖς ως ταπεινοί ἔργάτες ἐργαστήκαμε στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου γιά τόν καταρτισμό τοῦ ποιμνίου του καί τῶν νέων ποιμένων, ἀλλά μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νά ἐπιβλέψει ἐξ οὐρανοῦ καί νά καταρτίσει τήν ἄμπελον ταύτην, ἦν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Του. Ἐμεῖς μέ τά ἀνάξια χέρια μας τελοῦμε τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός τελειοῖ καί ὀλοκληρώνει τά μυστήρια καί ἐπιδαψιλεύει τή Χάρη του στούς πιστούς.

Παρακαλοῦμε νά εὐχεσθε ὑπέρ ὅλων ἡμῶν, διδασκόντων καί διδασκομένων, καί νά μᾶς βοηθήσετε ἐμπράκτως νά βελτιώσουμε τό ἐπίπεδο σπουδῆς καί ἀσκήσεως τῶν ιεροσπουδαστῶν μας, αὐριανῶν Ποιμένων τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας! Γένοιτο!

Εὐχαριστῶ πολύ.

<sup>1</sup> Πρόκειται περὶ τοῦ Ζ' Λόγου περὶ ιερωσύνης, ὁ ὅποιος κατά παλαιά παράδοση ἀποδίδεται στόν Ἀγ. Ιωάννη Χρυσόστομο. Βλ. J.-P. Migne, PG 48, στ. 1067-1070. Κατ' ἄλλους ἀποδίδεται στόν Ἀγ. Ἐφραίμ τόν Σύρο. Πρβλ. K. Φραντζόλα, Όσιον Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, ΣΤ', Θεσσαλονίκη (Τό περιβόλι τῆς Παναγίας), 1995, σσ. 70-73.

<sup>2</sup> PG 48, στ. 1068.

<sup>3</sup> Βασίλειος Χρ. Καραγιῶργος (μτφρ.), Άγιον Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ ιερωσύνης Λόγοι: Λόγος Β', Αθήνα (Απόστολική Διακονία), <sup>4</sup>2016, σσ. 43-44.

<sup>4</sup> Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Κ': Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων, PG 35, στ. 1069: «καθαρτέον ἔαντὸν πρῶτον, εἴτα τῷ Θεῷ προσομιλητέον». Πρβλ., τοῦ ἴδιου, Λόγος Β', PG 35, στ. 480: «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἴτα καθάραι· σοφισθῆναι, καὶ οὕτω σοφίσαι· γενέσθαι φῶς, καὶ φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους· ἀγιασθῆναι, καὶ ἀγιάσαι· χειραγωγῆσαι μετὰ χειρῶν, συμβούλευσαι μετὰ συνέσεως».

<sup>5</sup> Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΚΖ': Πρός Εννομιανούς, παρ. δ', ἐν J. Barbel, Gregor von Nazianz. *Die fünf theologischen Reden*, Düsseldorf (Patmos-Verlag), 1963, σ. 42.